



**השואה במימד בינלאומי.** באירוע שהתקיים באווירה ממלכתית חוצת מפלגות, ציינה ועדת החינוך של הכנסת את יום השואה הבינלאומי. פרופ' זוביט גרוס, ראש קהלת סאל ון גלדר להוראת השואה, מבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן, הוזמנה כמומחית לחקר השואה בעולם, לשאת את נאום הפתיחה של המושב המיוחד זה. פרופ' גרוס טענה, כי הוראת השואה הופכת להיות בעולם חלק אינטגרלי מחינוך לתיוקן עולם, ונקודה זו יכולה לחבר את כל קצוות הקשת הפוליטית ימין ושמאל והמוגזר הערבי. בדיון השתתפו חברי כנסת ממפלגות שונות, בהם גם ח"כ עיסוי פאריג' ממרצ, שטען כי יש לראות בשואה הזדמנות להתמודדות מקיפה עם שאלות קשות של גזענות וזכויות אדם.



**'תודא' פוליטית.** את ההכנה האחרונה לבגרות באזרחות שנערכה בשבוע שעבר, קיימו תלמידי אמ"ת בלבב שלם בירושם, דווקא עם ח"כ שלי יחימוביץ'. לקראת הבגרות באזרחות, בחרו בישיבה להפגיש את התלמידים עם דמות פוליטית ממוחזרת של השמאל, על מנת להציג בפניהם צדדים המוכרים להם פחות, של הדמוקרטיה הישראלית. ח"כ יחימוביץ' נפגשה עם תלמידי י"ב לשיחה, בה הסבירה על עבודתה הפרלמנטרית וגם על תפיסת עולמה. דווקא בגלל שמדובר בח"כית שאיננה שייכת למחנה הפוליטי אליו משתייכים רוב התלמידים, השיחה הייתה מרתקת ומעוררת מחשבה.

### תקווה פוליטית לסטודנטים האתיופיים. במסגרת תוכנית



תספ"ה (באמהרית-תקווה), המתקיימת במכללת אורות ישראל בקמפוס החובות, ביקרו הסטודנטים בכנסת ישראל. מטרתה של התוכנית, לקדם ולטפח סטודנטים להוראה בני הקהילה האתיופית, על מנת לשלבם במערכת החינוך, ולבנות אותם כמנהיגי קהילות באוכלוסייה הכללית ובקהילתם. התכנית השנה מוקדשת לטיפוח מנהיגות, ובמסגרתה נפגשים הסטודנטים עם מנהיגים שונים הפועלים במישורים שונים: החברתי, המשפטי והדתי. הסטודנטים ביקרו במליאת הכנסת, באולמי ועדות הכנסת ובלשכות הסיעות. הסיוור נחתם במפגש עם ח"כ מוטי יוגב מהבית היהודי. לאחר מכן נפגשו הסטודנטים עם הרב הראשי לירושלים, הרב שלמה משה עמר, וקיבלו את ברכתו.

### משדכים מצוות, סיוע והדדיות

מכירים את התחושה שאתם רוצים לעזור למישהו? לתרום? לא בהכרח סכום גדול, אך בכל זאת תרומה נחמדה.

אתם מתלבטים עם עצמכם, לאן הכסף מגיע? מה נעשה איתו? האם הגיע ליעדו? החשש שיש חברת שנורר שגובה עשרות אחוזים מהתרומה, או ניהול לא תקין של עמותה, מרתיע רבים, שתוהים אם הכסף שתורמו באמת עוז לאדם כלשהו? ואם כן, כמה ממנו הגיע לנוקא או להוללה בקצה?

שאלות אלו ליוו שתי חברות בשם מירי גרינבאום ומיכל חלמיש, העובדות בהייטק לפרנסתן. באופן קבוע הן נהגו לפתח קשרים עם עובדים סוציאליים שפנו אליהן, בבקשות עזרה למטופלים, להם לא הצליחו לסייע במסגרת הכלים הפורמליים. כל בקשה כזאת הופנתה לרשימת תפוצה שהלכה וגדלה של אנשים טובים, שרצו לעזור.

ההיענות היתה מדהימה. הן הצליחו לעזור לעשרות משפחות, במוצרים ושירותים הכרחיים ושונים.

עם הזמן הן הבינו שמדובר בצורך.

יש הרבה אנשים לעזור להם ומולם ישנם הרבה אנשים טובים עם רצון לסייע להם כספית בצורה ישירה. צירוף של שני הדברים העלה להן רעיון: לפתח את היוזמה באתר מסודר.

בחיפוש אחרי משקיע עבור הקמת האתר, הן פנו למשפחת גרינבאום, שביקשה להנציח את שמו של ראש המשפחה שמעון גרינבאום, שנפטר לפני שנתיים והיה אחד מהתורמים הראשונים של היוזמה, כך שהחלטת להקים את האתר לזכרו, היתה טבעית ומתבקשת.

הן קראו לאתר 'הקבוצה' - אתר לגיוס המונים לטובת מקרי רווחה. מטרת האתר הינה לקשר בין קהילות התורמים לקהילות הנוקקים על ידי התיווך של אנשי המקצוע.

איך זה עובד?

עובדים סוציאליים ואנשי טיפול יכולים לעלות לאתר סיפורים על-אודות מקרים של מטופלים שזקוקים לעזרה; כגון משפחה שזקוקה לתגור חימום, או ילד הזקוק למשקפיים מיוחדים.

התורמים יכולים לקרוא על המקרים באתר, ולתרום דרכו כפי יכולתם למקרים הקרובים ללבם, וכך לעזור ישירות לאדם הנזקק. כשכל הכסף נאסף, המקרה נסגר. הם משלמים לספק והתורמים מוקבלים אישור רכישה, ויודעים במדויק מה נעשה עם כספם. החוצצה: הכסף שלנו, כקבוצה, עושה משהו משמעותי באמת, בלי מתווכים.

מלבד הידיעה הברורה מה נעשה עם הכסף שלך, ותחושת הביטחון שאכן הכסף נתרם עבור מקרה חשוב, המיום נתן לנו את אפשרות לערבות הדדית אמיתית, לדעת מה מצבו של אדם שזקוק לנו, ולהושיט לו כתף; להישאר מחובר לסיפור, ולהרגיש חלק מהתהליך.

כל הפעילות מנוהלת בהתנדבות מלאה, החל מפעילותן של מירי ומיכל, ושאר האנשים הטובים שהצטרפו בהמשך: תומר וואכטל, עו"ד עמית ביר, אביגיל סגל ועידו וויסמן.

לפרטים נוספים ולתרומות, מוזמנים להיכנס ולהתרשם מהאתר: <http://hakovtza.org>

יש לכם יוזמה מבורכת? רוצים שאספר עליה?  
מוזמנים לכתוב לי: [anael84@walla.com](mailto:anael84@walla.com)